



t' Kakkerlakske



Inhoudstafel

Voorwoord Praeses.....	4
Voorwoord Scriptor.....	5
Voorstelling Praesidium.....	6
Sport en meer.....	8

Quotes.....	9
Prof. A. Kakkerlak.....	10
Weetjes Praesidium.....	13
Dopjesactie.....	14
Weetjes over Kakkerlakken.....	15
Avonturen van de schachtjes.....	16
Vriendjes—alcohol—Feestjes.....	18
Boek Date.....	19
Koken met Freddy.....	22
Drinken met Isabella.....	23
Foto's.....	24

Bucketlist kerstmis + Kleurplaat.....	26
Spelletjes + verbetering.....	29
Verbetering weetjes.....	34
Woordzoeker.....	35
Persoonlijkheidstest.....	36
Sponsors.....	39

Voorwoord van de Praeses

Hello ho ho ho liefste Astridiaantjes

Het tweede boekje is er, het semester vliegt voorbij! Laten we even vol trots terugblikken op een aantal pareltjes. De feestjes zijn er opnieuw in geslaagd om topfuiven te voorzien! Van snoepjes tot clowns, twee avonden waar iedereen genoten heeft! Ook de bars brachten wekelijks de meest originele concepten! Natuurlijk kunnen we de akelige schriktocht en uitdagende quiz niet vergeten die voorzien werden door het cultuur-duo! Ten slotte ook nog een bedankje aan onze sportjes om samen met ons voetbalteam de DERDE plaats te behalen op het IHC voetbal!!

Ook zou ik de nieuwe schachten nog een keer willen verwelkomen in onze vereniging, jullie hebben de doop met glans doorstaan! Ik hoop dat jullie zich rot amuseren in de leukste vereniging van Gent ;). Maak er samen met jullie temmer en meter/peter een schachtenjaar van om nooit te vergeten!

Geniet nog met volle teugen van de laatste weken, van de activiteiten waarmee het praesidium jullie zal verwennen en uiteraard 'DE MASSACANTUS'! Want straks is het, jammer genoeg, weer tijd om tussen de boeken te kruipen. Maar eerst nog even voetjes omhoog en ontspannen met dit Kakkerlakske!

Nog even de standaardwoorden voor deze tijd van het jaar: Vrolijk kerstfeest, gelukkig nieuwjaar en succes met jullie examens!

Je Praeses, Julie

Voorwoord van de Scriptor

Hey hey,

Hier ben ik weer met een nieuwe editie van het Kakkerlakske! Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik enorme fan ben van Kerstmis. Desondanks heb ik mij een beetje ingehouden en heb ik niet heel het boekje in kerstthema gezet. Toch zijn er een aantal pagina's volledig gewijd aan naar de mooiste tijd van het jaar!

Naast deze Kerstpagina's vinden jullie ook nog wat algemene info over het praesidium, kakkerlakken en de dopjesactie. Ook staat er weer een super lekker receptje in, deze keer mijn favoriete vegan maaltijd. Aan iedereen die nu een raar gezicht trekt omdat het vegan is, probeer het eens, je gaat verbaasd zijn!

Ben je het studeren beu en wil je graag wat afleiding met een boek? Ga dan snel naar pagina 19 voor een boekdate!

Hopelijk heb ik jullie een beetje kunnen overtuigen om zeker verder te bladeren! Veel lees- en spelletjes plezier!

XOXO

Julia

Voorstelling praesidium



International



Naam: Audrey Peeters

Studiejaar en –richting: 1ste bachelor agro- en biotechnologie dierzorg

Woonplaats: Steenokkerzeel

Burgerlijke staat: Alleenstaande?

Naar welke Astrid-activiteit kijk je het meeste uit? De cantussen!!!

Als je een boek zou schrijven over je eigen leven, wat zou de titel zijn? The struggle of life

Als iemand met heel veel geld je wil trakteren in Overpoort, welk drankje kies je? Stui-terbal shotjes

Wat is voor jou een echte red flag? Iemand die enkel het voorste deel van zijn voeten gebruikt om te wandelen

Heb je liever; nooit meer seks of nooit meer diepgaande gesprekken? Nooit meer diepgaande gesprekken, wel nog seks

Wat heb jij in je kot dat niemand anders in zijn kot heeft? Een uitrolbare piano

Wil je liever voor altijd alleen in bed seks hebben of alleen nog maar op avontuurlijke plekken? Alleen in bed

Wat is de enige vraag in je hele leven waar je altijd nee op zou zeggen? Ben jij nu aan het liegen

Wat was je ergste date ooit en waarom?

- 1) Ik was op date met iemand van mijn werk en voelde me verplicht om te gaan maar wist op voorhand al dat het niks ging worden, want khad die persoon per ongeluk geswiped en die wist da ook dus ben zo snel mogelijk weggegaan.
- 2) Iemand die ik op Tinder fk goed uitzag maar opeens was die kleiner als ik, niet meer zo knap en gebruikte enkel de voorkant van zijn voeten om te wandelen.

Waarom is een pizzadoos vierkant als de pizza rond is? Mensen zijn lui en ik denk dat het moeilijker is om een ronde doos te maken.

Sport en meer!

Ons praesidium heeft in de loop van de jaren al een hele hoop sportmateriaal kunnen verzamelen. Zin om eens te sporten of sportmateriaal te lenen?

We hebben beschikking over:

- Balletjes voor tafelvoetbal
- Een pomp voor ballen
- Een frisbee
- Pingpongballetjes en paletten
- Basketballen
- Voetballen
- Volleybal
- Voetbaldoeltjes
- Volleybalnet
- Kegels
- 2 honkbalknuppels
- Kubb set
- Keus en biljartballen



Stuur een berichtje naar een van de sportjes (Kasper Vandenbroucke of Arthur Van Belle), indien je iets zou willen lenen. Wij vragen je studentenkaart als vorm van waarborg (je krijgt die uiteraard terug als je het materiaal ongeschonden terugbrengt).

Quotes

Ik heb overal gespoten - anoniem

Waar is het dichtstbijzijnde gloriehol? - anoniem

Das de foute flosch - Femke

Ik zat volledig vol - Femke

Ik word verkracht door een garnaal - Julia

Wie was Brit? - Audrey

Mijn eierstok doet pijn - anoniem

Een hele dag op handen en knieën? That's what she said? - Jarne

Maria hit u wanneer je het niet verwacht eh- Lore

Ah Fien ik ga u pakken - Julie

Arthur heeft Boobies - Julia

Ah ja goeie ballen - Julie



Prof. A. Kakkerlak

7 Oktober, de dag dat Prof A. Kakkerlak op zoek was naar snoepkettingen. Twee dagen later was namelijk de Barbie and Candy Astridfuif. Natuurlijk moest Kakkerlak in thema komen en dus besloot hij een aantal snoepkettingen te kopen. Het plan was simpel: een aantal mooie kakkerlakinnen uitzoeken op de fuif en vragen of ze een snoepje wouden van zijn ketting. Dé ideale conversatiestarter. Maar goed, zover was hij nog niet, eerst moest hij nog een ketting vinden . Dit bleek moeilijker te zijn dan verwacht. Op zijn speciale kakkerlakken fiets ging hij naar de stad. Winkel na winkel ging hij af zonder geluk. De frustraties liepen op en de tijd begon te dringen. Ook zijn rugzak begon te wegen, hij had zijn fles sterke drank voor zichzelf en zijn vrienden immers in de eerste winkel al gekocht! Na alle supermarkten af te gaan heeft hij er gelukkig 1 gevonden! Vervolgens ging hij nog snel een strandhemdje kopen en daarna zaten de voorbereidingswerken er eindelijk op.

9 oktober was het zover, de dag van de fuif. Voor de fuif, had hij afgesproken met wat vrienden voor een pré-drink. Het plan was om elk verdiep af te gaan en te kijken bij welke pré de meeste sfeer was. Zo kwamen ze rond 22 uur aan op het derde verdiep. Het was zo druk dat iedereen op de gang moest zitten, omdat er te weinig plaats was in de keuken! De sfeer zat er dik in en mensen waren heel gelukkig. Het was tijd om te socializen. Hij zette zich in de cirkel waar een drankspel aan de gang was. Zonder goed te beseffen wat er gebeurde, werd er een gsm in zijn hand geduwd en moest hij dobbelen. 5 en 1. "Nieuwe zesman", werd er geroepen en er werd hem een coole zonnebril opgezet. Vanaf dan werd het alleen nog maar toffer. Telkens wanneer er een 6 gerold werd met een dobbelsteen moest hij drinken! Zo ging de drank vrij vlotjes naar binnen. Gelukkig dronk hij een zelfgemaakte cocktail, die hij niet te straf had gemaakt. De spitbull die anderen aan het drinken waren zou hem fataal geweest zijn...

Al vlug begon onze prof de alcohol te voelen. Hij besloot zich naar de fuif te begeven. Toen hij daar aangekomen was, ging hij direct naar de bar en bestelde de roze cocktail. Voor hij ging socializen met de aanwezige kakkerlakinnen, observeerde hij het verloop van de fuif. De sfeer zat helemaal goed. Hij maakte een mental note voor zichzelf dat hij moest navragen wie de dj was. Voor zijn kakkerlakken verjaardagsparty wil hij deze dj! Alles zag er ook zo mooi uit! De zaal was leuk versierd en bijna iedereen was in thema gekomen! In de verte spotte hij de fotograaf die een foto aan het nemen was van een groepje vrienden. Toen Kakkerlak iets beter keek, zag hij Jarne achter dat groepje staan. Hij was aan het photobomben!

Na deze interessante observaties, was het tijd voor het echte werk. Kakkerlak vond al snel een leuke groep kakkerlakken, die net zoals hem al stevig wat gedronken hadden. De sfeer zat er goed in!

Een tijd later spotte Kakkerlak vanuit zijn ooghoek een zeer mooie Kakkerlakin. Haar haren waren roos geverfd en ze had de mooiste ogen die Kakkerlak ooit al in zijn korte leventje had gezien. Hij moest met haar praten! Hij passeerde snel langs de bar voor nog een drankje en wandelde vol zelfvertrouwen op haar af. Ze bleek Miranda te heten. Ze was een paar maanden ouder dan hij en werkte op Sterre, waar ze les gaf in de opleiding 'farmacie voor kakkerlakken'. Ze praatten en dansten nog een lange tijd samen tot Miranda aangaf dat ze naar haar bed wilde. Ze moest immers les geven om 8u30. Kakkerlak bleef alleen achter en ging dan maar op zoek naar zijn vrienden. Hij bleef met een teleurgesteld gevoel achter, van hem had er toch iets meer mogen gebeuren. Hij keek wat rond en zocht de fotograaf. Samen met wat vrienden besloot hij Jarne na te doen en wat te gaan photobomen. Ondertussen had hij tijd om wat verder rond te kijken op de fuif. Deze keer had hij wel geluk, 2 muilende duo's gespot! Jammer genoeg kon hij niet uitmaken wie het waren... Nu kon hij met een gerust en gelukkig hart gaan slapen.

10 Oktober, de dag dat prof. A. Kakkerlak beseftte dat hij toch niet meer zo jong was. Zo ontwaakte onze Prof 's ochtends met een stevige kater.

Hoewel Prof Kakkerlak toch even heeft moeten bekomen van de heftige fuif, hield het hem niet tegen om twee weken later naar de doopcantus te gaan! Samen met een aantal andere vrienden besloot hij om naar de doop te kijken. Het mooie aan Kakkerlak zijn, is dat je klein bent en overal door kan. Kakkerlak hoefde dus niet, zoals de menselijke spectators, achter een hek te blijven. Geniepig kroop hij door het natte en vuile gras tot onder de tent, waar hij een zeer goed zicht had. Het gaf hem direct flashbacks naar zijn doop op den Astrid. Looksmaak in de mond, koffiepoeder in het haar en de vele spelletjes die wel echt het hoogtepunt vormden . Na de doop was het tijd voor de cantus. Prof. Kakkerlak en zijn vrienden brachten nog snel een bezoekje aan de winkel voor een paar flessen sangria, die ze op de doop gingen drinken. De kakkerlakkencorona stond in het rechter deel naast de corona van de mensen. De kakkerlakken trokken allemaal fier hun kiel aan en namen hun plaatsen in. Stiekem hoopte prof. Kakkerlak dat Miranda ook zou komen, hij had immers al even niets meer van haar gehoord. Hoewel hij bijna de hoop had opgegeven, kwam ze toch nog net op tijd toe! Toen kon de fun beginnen! Er werd zoals altijd gestart met het *lo Vivat*, waarna nog een aantal andere knallers volgden. Tijdens de pauze nam Kakkerlak zijn kans om met Miranda te gaan praten! Deze keer moest ze geen les geven de dag erna! Nu kreeg hij wel hoop dat er misschien iets meer zou kunnen gebeuren deze avond! Tijdens het tweede deel heeft hij zich tactisch naast Miranda gezet. Tussen al het zingen door was er gelukkig wat ruimte om een beetje te flirten met elkaar! Iedereen dronk wat meer en de chaos op de cantus nam toe. Het werd steeds leuker en leuker. Jammer genoeg was het einde bijna daar. Na da cantus besloot Kakkerlak om Miranda mee naar boven te nemen. Hij toonde met trots zijn opgeruimde kamer. Het awkward rondkijken in de kamer veranderde al snel in wat meer...



Weetjes praesidium

Tijd om het praesidium beter te leren kennen! Probeer te raden welk weetje van wie is!

1. Als baby kroop ik uit mijn bed om bij mijn honden in de mand te slapen

.....

4. Ik moet altijd heel hard nadenken wanneer ik de letter 'f' schrijf

.....

6. Ik ben ooit overkop gegaan met mijn loopfiets

.....

9. Ik heb 20 planten op mijn kot

.....

13. Ik kan niet tegen het geluid van papier dat scheurt

.....

14. Ik ben deels Italiaans

.....

2. Ik ben ooit in een fontein gevallen

.....

3. Ooit is er een kiezelsteen in mijn rug gegroeid

.....

15. Ik heb een nieuwe neus

.....

5. Ik heb in coronatijd 1 mondmasker van meer dan 50 euro gekocht...

.....

7. Ik zit heel vaak in de put, maar ik ben nooit depressief

.....

8. Ik zat met Julia in het middelbaar

.....

10. Ik kan roze glitter suppo's maken

.....

12. Ik heb ooit mijn haar felrood gekleurd

.....

11. Ik heb vorig jaar mijn computer om zeep geholpen met een fles water

.....



Dopjesactie

Iedereen is ze wel al eens tegengekomen, de blindegeleidehonden. Deze honden zijn opgeleid om mensen die slechtziend of blind zijn te assisteren. De honden helpen hen om hun leven op een makkelijkere manier te leiden. Ze doen dit door aan te geven wanneer er een obstakel is, een zebrapad te vinden op straat of door een vrije plaats te vinden op de bus.

Het opleiden van deze honden wordt gedaan door Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Jammer genoeg is dit niet goedkoop.

Om dit probleem toch een beetje op te lossen, werd de dopjesactie opgericht. Dit is een manier om geld in te zamelen voor het BCG.

Ongetwijfeld ben je wel al eens in contact gekomen met zo'n inzamelactie. Hier op Home Astrid doen we er ook aan mee. In elke keuken naast de glasbak zal je een doos vinden waar wij dopjes in verzamelen. Heb je altijd al eens een goede daad willen verrichten? Dit is je kans!

Wil je graag meer weten over de dopjesactie? Ga dan naar de website van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden!



Weetjes over kakkerlakken

ASTMA

kakkerlakken kunnen astma opwekken. Ze dragen potentieel allergene eiwitten bij zich die bij sommige mensen allergische reacties kunnen veroorzaken.



ZONDER HOOFD

kakkerlakken kunnen een week overleven zonder hoofd. Dit komt omdat zij hun mond niet nodig hebben om te ademen.



KANNIBALEN

Kakkerlakken zijn echte kannibalen. Ze eten alles! Lijm, uitwerpselen, slijm, en ook andere kakkerlakken.



VOORTPLANTINGSVERMOGEN

Kakkerlakken hebben een snel voortplantingsvermogen. Een enkel kakkerlakkenpaar kan in slechts zes maanden meer dan 1 miljoen nakomelingen produceren.



BIER

Kakkerlakken houden van bier. Ze worden aangetrokken door de suikers en het hop uit bier.



Avonturen van de schachtjes

Na een zeer toffe doop en doopcantus kunnen we met trots zeggen dat we nu 17 nieuwe schachtjes hebben bij home Astrid! Ze zijn super enthousiast en komen naar veel activiteiten!

Hieronder is er een overzichtje gegeven van de top 5 beste schachten. Schachtjes kunnen punten verdienen door opdrachten te doen uit een lijst, die ze gekregen hebben van de temmer. Elke schacht moet 50 punten halen om ontgroend te worden. Daarnaast wordt er op de ontgroening een schacht benoemd tot superschacht, dit is de persoon die op het einde de meeste punten heeft. Zoals jullie kunnen zien is de strijd voor superschacht nu gaande tussen Spannend!

	Naam	Aantal punten
1	Hanne	58
2	Elyne	50
3	Staf	44
4	Tibo	33
5	Julie-Laure	31

Naast braaf naar alle activiteiten te komen, hebben de schachtjes ook al een aantal dingen uitgestoken! Geniet maar alvast van deze toffe sfeerbeeldjes.



Vriendjes—alcohol—feestjes

Ben je op zoek naar een paar vragen om je predrink volgende keer iets interessanter te maken, dan zit je hier op het juiste adres!

Never have I ever:

- naakt in je kamer gestaan en vergeten de gordijnen dicht te doen?
- afgewezen geweest?
- sleutel in de foute deur gestoken, omdat je dacht dat het jouw kamer was?
- spijt gehad van een seksueel avontuurtje?
- gekotst tijdens het uitgaan en daarna nog iemand gekust?
- een Ugent- of HK confession geschreven?
- iemand gekust op de overgang van oudjaar naar nieuwjaar?
- opgestaan met een zwart gat na een home Astrid fuif?
- vast gezeten in een lift?
- iemand anders zijn tandenborstel gebruikt?

Would you rather?

- Vandaag de ware liefde vinden of volgend jaar de lotto winnen?
- Seks hebben met een geit, terwijl niemand het weet of geen seks hebben met een geit, maar iedereen denkt dat je het hebt gedaan?
- Per ongeluk in iemand anders zijn bed slapen of iemand anders die per ongeluk in jouw bed slaapt?
- Trouwen met de laatste persoon waarmee je gekust hebt of trouwen met een vrouw/man die je ouders uitkiezen voor jou?
- Seks met een stranger of seks met je rechterbuur op kot?
- Een alien of een koe als buur hebben?
- Voor de rest van je leven wonen in je huidige kot, of morgen naar ergens anders verhuizen?
- Voor de rest van je verblijf op kot elke dag zelf eten maken of elke dag eten wat je buur eet zonder uitzondering?
- De enige zatte persoon zijn of de enige nuchtere?
- Seks hebben met je ex of seks hebben met de lelijkste persoon die je tegenkomt tijdens het uitgaan?
- Kerstmis vieren of oudjaar vieren?



Boek Date

Lezen is een van mijn leukste bezigheden in mijn vrije tijd. Het is dé manier voor mij om even te ontsnappen aan de realiteit! Omdat ik dit zo graag doe, heb ik besloten mijn passie voor lezen te delen. Hier zullen jullie een aantal boekdates vinden. Op de achterkant van een boek staat, zoals iedereen wel weet, de flaptekst. Een klein stukje tekst om je een beeld te geven waar het boek over gaat. Hiernaast gebruiken auteurs vaak nog een eyecatcher boven de flaptekst. Één of twee zinnnetjes om je aandacht te trekken. Op basis van deze zinnnetjes ga ik jullie proberen overtuigen om een boek te kiezen. Hiervoor heb ik speciaal een paar van mijn favorietjes uitgekozen.

‘An exquisite, heartbreaking story, that speaks to women everywhere about the things that matter the most’

-Night road, Kristin Hannah

★★★★★

May the odds be ever in your favor.

Winning will make you famous, losing means certain death.

-The Hunger Games, Suzanne Collins

★★★★☆

Sharpen your blade.

Harden your heart.

- The Cruel prince, Holly Black

★★★★☆

Mysterie, hoop en drama onder het adembenevende Noorderlicht

- Een noorse winternacht, Karen Swan

★★★★☆☆



If the equivalent of an invisible stone wall suddenly goes up around an entire town, there is bound to be trouble.

- Under the Dome, Stephen King

★★★★☆

‘Mensen hebben altijd geheimen. Het is alleen de vraag hoe je daarachter komt.’ - Lisbeth Salander

- Mannen die vrouwen haten, Millennium triologie, Stieg Larsson

★★★★☆

For some people, silence is a weapon.

For Mallory ‘Mouse’ Dodge, it’s a shield.

- The Problem with Forever, Jennifer L. Armentrout

★★★★★

In the woods is a glass coffin.

And in it sleeps a boy with

horns on his head and

ears as pointed as knives.

- The darkest Part of the forest, Holly Black

★★★★☆



Koken met Freddy

Kikkererwten gerechtje

Ingrediënten:

- 1 blik kikkererwten
- 1 blik kokosmelk
- 1 ajuin
- 1 zakje rijst
- 1 blik tomaten blokjes

Ingrediënten:

- 1 teentje knoflook
- Kurkumapoeder
- Paprikapoeder
- Peper
- Zout

Bereiding (voor 2 dagen of 2 personen)

1. Kook de rijst zoals aangegeven op de verpakking.
2. Snij de ajuin en de look en doe ze in een pan met een flinke scheut olijfolie. Laat een paar minuten bakken tot de ajuin lichtjes bruin is.
3. Giet de kikkererwten af. Voeg vervolgens de tomatenblokjes, kikkererwten en kokosmelk toe aan de pan samen met de ajuintjes en breng aan de kook.

Wist-je-datje: het sap van kikkererwten, dat je dus weggiet, kan opgeklopt worden net zoals eiwit. Dit wordt dus vaak gebruikt bij vegan bakken!

4. Voeg de kruiden toe.
5. Doe de rijst op een bord en doe er een paar scheppen kikkererwten + saus bij
6. GENIET ERVAN



Drinken met Isabella

Lady in Pink (voor 4 cocktails)

Ingrediënten:

- 4cl witte vermout
- 2cl grenadine
- 16cl Sprite

Bereiding:

1. Vul het glas eerst met de grenadine en voeg vervolgens de witte vermout toe
2. Vul het glas verder aan met de Sprite en roer alles voorzichtig door.

Dit is het favoriete drankje van de scriptor!







Bucketlist voor Kerstmis!

“It’s the most wonderful time of the year.” Dit zijn de mooie woorden van Andy Williams en wie kan dit nu tegen spreken? Het huis is mooi versierd, er staat een kerstboom te shinen in de woonkamer en iedereen is gelukkig tijdens deze prachtige tijd van het jaar. Wil je graag nog wat extra dingen om je kerstmis nog leuker te maken? Hier is een bucketlist met allemaal leuke dingen om te doen!

- Kerstkoekjes versieren. Tip voor tijdens de blok. Laat een van je gezinsleden, die niet moet studeren, de koekjes op voorhand maken! Zo verlies je daar geen tijd mee en kan je ze versieren als pauze!
- Pizza maken in de vorm van een kerstboom! Wat is er nu feestelijker dan in de kerstperiode een kerstboom pizza te eten? Je kan de pizza maken/versieren als pauze tijdens het studeren en later opeten!
- Je eigen kerstballen maken!
- Gaan schaatsen! Vroeger was dit een echte klassieker, nu zijn er jammer genoeg steeds minder echte schaatsbanen. Niet getreurd, meestal kan je wel gaan rolschaatsen!
- Ga opzoek naar de slechtste kerstfilm die je kan vinden! Om dit te doen zal je natuurlijk twee weken lange elke avond een film moeten kijken!





- Ga naar de kerstmarkt!
- Experimenteer met chocolademelk. De klassieke chocolademelk is natuurlijk super lekker, maar probeer eens wat nieuws. Zo kan je bijvoorbeeld Ruby chocolade gebruiken, dan krijg je roze chocolademelk. Je kan ook karamel of kaneel toevoegen. Mokka-kaneel chocomelk is echt een zeer goede combo.
- Een Kerstavond in wedstrijd vorm. De lelijkste foute kerstrui of de beste vertolking van een kerstnummer!
- Karaoke met kerstliedjes!
- Maak Peperkoekenhuisjes.
- Leg met je gezin of vrienden alle matrassen beneden en slaap gezellig samen rond de kerstboom.



- Maak een speciaal kerst-gerelateerd bedankje voor de postbode wanneer die een pakketje aan huis komt brengen. Ze hebben immers veel werk tijdens de kerstperiode
- Heb je een vuurkorf staan thuis en is het droog? Maak een vuurtje en ga gezellig buiten zitten samen!
- Organiseer een kerstfotoshoot! Als je dan toch helemaal in thema bent, maak er een echt kerstfeestje van!

Kleurplaat!



Spelletjes!

			5			9	2	3
		6						
7			3	1	2			8
	8	3				1		2
	4		1		5			7
	5		9					1
		7						
						5		

Gemiddeld

Spelletjes!

3							5	
2		5		6				1
		4				6		
4			9					2
		6	7		2	5	9	4
	9			4	6		3	
8						2		
6			8	7	3	4	1	5
				2	5	3		

Gemakkelijk

Spelletjes!

					7			
			1	4				
9	7			5	8		2	
1	4	9				2		
		2	5	3				4
8							9	6
	2		9			1	3	5
4						6		
	1		3					

Moeilijk

Spelletjes!



Verbetering

8	1	4	5	6	7	9	2	3
3	2	6	8	4	9	7	1	5
7	9	5	3	1	2	4	6	8
9	7	1	4	2	3	8	5	6
5	8	3	7	9	6	1	4	2
6	4	2	1	8	5	3	9	7
2	5	8	9	3	4	6	7	1
4	3	7	6	5	1	2	8	9
1	6	9	2	7	8	5	3	4

Gemiddeld

3	6	8	2	1	4	9	5	7
2	7	5	3	6	9	8	4	1
9	1	4	5	8	7	6	2	3
4	3	7	9	5	8	1	6	2
1	8	6	7	3	2	5	9	4
5	9	2	1	4	6	7	3	8
8	5	3	4	9	1	2	7	6
6	2	9	8	7	3	4	1	5
7	4	1	6	2	5	3	8	9

Gemakkelijk

3	5	1	2	9	7	4	6	8
2	8	6	1	4	3	5	7	9
9	7	4	6	5	8	3	2	1
1	4	9	8	7	6	2	5	3
7	6	2	5	3	9	8	1	4
8	3	5	4	2	1	7	9	6
6	2	7	9	8	4	1	3	5
4	9	3	7	1	5	6	8	2
5	1	8	3	6	2	9	4	7

Moeilijk

Verbetering weetjes

1. Milou
2. Lore
3. Tina
4. Audrey
5. Kasper
6. Nan
7. Gilles
8. Jarne
9. Ruby
10. Femke
11. Arthur
12. Sander
13. Rémi
14. Fien
15. Julie

Woordzoeker

Zoals jullie wel weten, zijn het binnenkort weer examens. Toch is het belangrijk om tussen al dat studeren eens te ontspannen en te beginnen dromen over de lesvrije week. In deze woordzoeker is het de bedoeling opzoek te gaan naar de verschillende soorten cocktails!

F	D	X	Y	H	G	Y	D	L	R	D	R	X	N	U	Q	I	N
G	X	E	N	R	P	X	L	B	D	A	T	X	F	H	U	W	G
Y	A	M	A	R	T	I	N	I	G	C	C	K	H	K	J	S	E
U	I	J	H	D	W	N	J	D	U	X	H	E	G	K	X	G	L
X	R	C	X	S	H	W	E	H	F	S	U	V	D	X	C	Q	I
N	G	A	M	S	Y	U	O	T	Q	T	B	D	Q	I	A	O	O
A	N	F	R	I	K	C	C	P	U	B	L	M	K	V	S	U	T
T	A	R	S	B	B	M	A	R	G	A	R	I	T	A	D	P	I
T	S	H	N	A	T	I	L	O	P	O	M	S	O	C	E	H	J
A	J	J	K	Y	Y	S	R	K	F	Z	I	N	N	W	N	G	O
H	O	T	L	V	I	R	I	U	Q	I	A	D	O	C	W	Y	M
N	E	T	P	B	B	K	S	K	U	B	E	L	L	I	N	I	D
A	G	A	S	O	M	I	M	L	E	S	T	O	H	J	Q	M	G
M	C	Y	C	O	R	F	N	M	V	I	N	O	R	G	E	N	L
Y	T	N	D	G	W	V	N	L	R	G	E	U	D	E	W	T	M
L	C	E	O	U	Z	B	K	V	L	Z	G	G	O	L	U	U	C
G	F	F	V	H	W	C	B	I	J	E	N	L	E	N	O	T	K
H	H	W	M	C	B	T	L	G	W	D	U	X	T	F	G	P	V

- BELLINI
- HUGO
- MARGARITA
- MOJITO
- SIDECAR
- COSMOPOLITAN
- KIR
- MARTINI
- NEGRONI
- DAIQUIRI
- MANHATTAN
- MIMOSA
- SANGRIA

Persoonlijkheidstest

Het principe is simpel. Je zoekt in de woordzoeker naar woorden. Het eerste woord dat je tegenkomt zegt iets over je persoonlijkheid.

Kijk op de volgende pagina voor je uitleg!

S	R	S	P	O	R	T	E	N	U	R
T	G	N	R	B	O	C	S	W	V	O
A	E	S	V	J	K	G	L	U	T	U
L	O	Y	S	S	G	I	A	I	V	T
C	I	K	E	T	C	E	A	T	C	E
O	M	Q	K	U	S	T	P	G	W	C
H	A	R	S	D	Z	E	W	A	V	G
O	O	X	Y	E	Y	N	K	A	W	F
L	C	H	P	R	A	N	N	N	G	I
S	P	T	S	E	H	T	N	N	X	Y
E	N	D	R	N	Q	X	E	D	R	F

Sporten

Oei oei oei, weer word je er aan herinnerd dat je vandaag toch wel écht moest gaan sporten en dit toch wéér niet gedaan hebt. Je sport absoluut niet graag. Telkens als je aan sporten denkt, word je boos, depressief of geïrriteerd. Je hebt een enorm tekort aan zelfrespect en doorzettingsvermogen. Je maakt iedereen wijs dat liegen je grootste red flag is, terwijl je zelf niets anders doen dan liegen tegen jezelf.

Studeren

Je bent de eeuwige student! Je bent het kind dat elke ouder graag zou hebben. Je doet niets anders in je leven dan studeren. Je staat elke dag vroeg op om er eens een stevige dag in te vliegen en je hebt hier dan ook geen probleem mee. Je kan af en toe wel genieten van een cafébezoekje, maar veel hoeft dit voor jou niet te zijn. Je bent introvert en hebt geen moeite om een hele dag in je eigen kot te vertoeven.

Alcohol

Je bent een echte levensgenieter. Je geniet van elk klein moment in het leven. Tijdens het uitgaan ben jij het losbandige type. Niets houd je tegen om helemaal los te gaan. Een glaasje alcohol meer of minder maakt voor jou het verschil niet. Naast losbandig ben je ook heel sociaal, je zou nog tegen een aardappel kunnen praten. Je vrienden stellen zich vaak vragen bij jouw leven. Je bent immers elke dag in de Overpoort te vinden. 'Nee' zeggen is niet echt jouw sterkste kant. Toch vormt dit geen probleem in je leven, je kan het vele uitgaan perfect combineren met studeren.

Slaap

Je bent een heel introvert persoon. Je hebt heel weinig slaap nodig en als je wil, zou je een paar nachten op rij zonder slaap kunnen doorbrengen. Studeren is niet echt je ding. Je brengt je nachten liever door al pratende of drinkende met vrienden. Deze vrienden bevinden zich vaak in de zelfde situatie.

Uitgaan

Je bent een heel energiek persoon! Je bent graag omringd door veel mensen en je kan daar ook echt gelukkig van worden. Uitgaan doe je niet voor de drank, maar omdat je heel graag danst. Je kan er enorm van genieten om jezelf volledig te laten gaan! Je bent ook heel muzikaal. Je houdt van verschillende soorten muziek en kan op alles viben. Je grote droom is om ooit eens een fuif mee te maken met de echt vibe nummers. Alleen naar huis fietsen is voor jou ook geen probleem. Muziekje op en gewoon puur genieten!

Seks

Je hebt het al een tijdje niet meer durven toegeven, maar eigenlijk heb je al heeeel lang geen seks meer gehad. Je betrapt jezelf er op dat je aan bijna niets anders meer denkt de laatste tijd. Je bent een onzeker persoon en neemt nooit de eerste stap, je wacht tot mensen naar jou komen. Dit zorgt ervoor dat je nog niet zo veel hebt kunnen experimenteren in bed. Je bent een onderdanig type, niet enkel in bed maar ook in het echte leven. Een leidende functie zal nooit iets voor jou zijn. Je gelooft in echte liefde en wacht nog steeds tot je prins op het witte paard naar jou toe komt! Je zal hem immers zelf niet zoeken.

Eten

Je kent geen grenzen, je kan ALTIJD blijven eten. Een eigen frigo op kot is voor jou een echte must, want je hebt natuurlijk graag al je eten dicht bij jou. Het schuldgevoel na een dag heel veel eten is dan ook vaak immens groot! Ondanks je vele eten, kan je ook heel goed koken en bakken! In je vrije tijd sta je heel graag in de keuken om je innerlijke chefkok naar boven te laten komen. Van pasta tot quiche en van appeltaart tot frambozenclafoutis, je kan het allemaal! Je staat open om nieuwe dingen te proberen en experimenteert graag. Later wil je graag in bijberoep een cateringbedrijf hebben.

Onze sponsors

De Fritoloog



Bij Dieter, van bakkerij Frimout, zit je gebakken.

Elke weekdag kan je er vanaf 06.00u binnenlopen voor vegan boter- en koffiekoeken, donuts en worstenbroodjes. Vegan, omdat Dieter gelooft dat je als bakker ook je steentje kunt bijdragen aan een mooiere wereld. En omdat ook vegans graag hun vingers aflieken.

Dat je er vandaag niets lekkers te pakken kon krijgen, is omdat je er - net niet - vroeg genoeg bij was.

www.bakkerfrimout.be
facebook.com/bakkerijfrimout
+32 9 222 53 67

Zetpaardvestemweg 27B - 9000 Gent
Open van maandag t/m vrijdag
doorlopend van 06.00u tot 18.30u



MAYANA
CHOCOLADEBAR

Onze sponsors

